



Weej meuge vaerder laeve met fijne
herinneringe aan

Fried van Dijk

echtgenoot van

Mientje Karis

Gebaore op 4 miërt 1918 in Belvend.
Euerleeje op 19 fibberwari 1987 in Venlo.

Aafsjied neme van emes dae se leef haes
duit piën.

Dôw waas eine mins van weinig wörd en
veur idderein deej se 't beste.

Dôw kôs zoe moeilik nae zegke as emes
dich vroog um te helpe.

Ich höb Fried, weej papa en opa verlaore,
maar dien herinnering zulle we in ôs hert
beware.

Fried, papa, opa, bedank veur alles wat
se veur ôs haes gedaon.

†

Veur alles wat geej in vrindsjap beej laeve
en sijterve veur um beteikend en gedaon
höb bedanke weej uch van herte.

M. van Dijk-Karis
Kinger en kleinkinger