



Ettal/9250





In het Misoffer van de Priester en de gebeden van de gelovigen wordt aanbevolen

De Zeereerwaarde Heer

Pastoor Drs. Petrus Johannes Hubertus HEYNEN

De overledene werd geboren te Kerkrade 27 januari 1913; Priestergewijd 2 april 1938. Daarna achtereenvolgens leraar te Rolduc, aan het Bisschoppelijk College te Sittard en weer te Rolduc aan het Kl. Seminarie tot 1965. In dit jaar volgde zijn benoeming tot Pastoor te Epen.

Pastoor P. Heynen was een diep-gelovig en eenvoudig mens. Innig gehecht aan zijn familie, voelde hij zich ook sterk verbonden met het land en het volk van Limburg. Opgegroeid in een echt godsdienstig gezin slaagde hij erin de ernst van zijn priesterleven te vermengen met zijn gevoel voor ongekunstelde levensblijheid en humor. Uiterlijk grote daden konden hem geen bevredigende voldoening geven. Dikwijls ook werd hij door fysieke onmacht ervan weerhouden om reeds-begonnen werk te voltooien, zoals hij dat zo gaarne gewild had. In de zomer van 1960 bleek zijn gezondheid te zijn ondermijnd door een ernstige ziekte. Na bijna vijf jaren van ziekte en na de hierdoor ontstane moeilijk-te-dragen teleurstelling over het niet meer kunnen meewerken aan de opleiding van de toekomstige priesters was hij gaarne bereid zijn medemensen te dienen als Pastoor te Epen. In korte tijd leerden de parochianen hem kennen als een goed en trouw priester en vriend.

Te spoedig kwam voor hem de zware beproeving van een nieuwe ziekte; Hij aanvaardde ze als Gods Wil, denkend aan het Woord van de Heer: „Neem uw kruis op en volg mij”. God vroeg hem het

offer van een volledige overgave, nu ook van zijn laatste krachten.

Dierbare Ouders, ik ben U zeer dankbaar voor de vele weldaden, welke ik van mijn Heer door uw handen heb mogen ontvangen. Bidt voor mij, ook Gij, mijn naaste familieleden, mijn vrienden, mijn oud-collega's en mijn parochianen van Epen. „Glory to God”, was mijn spreuk op de dag van mijn zilveren Priesterfeest in 1963. Ik heb mijn best gedaan aan God de EER te geven, welke Hem toekomt. Moge ik door Zijn genade hem welgevallig zijn en deelhebben in Zijn oneindige glorie, nu voor mij het leven „niet is weggenomen, maar veranderd” zoals ik zo dikwijls heb gebeden in de Praefatie voor de Overledenen.

Ik zeg U allen vaarwel en vertrouwen op uw gebeden.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming en uw gebed betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Heynen.

† De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben
† † in de parochiekerk van de H. Paulus te Epen
op zondag 17 juli om half elf.

Ag.: J. Knubben Epen — Druk Alberts, Gulpen.