





Ter gedachtenis aan
ANNA MARIA KEULEN
weduwe van
Herman Werner Frings

Geboren op 26 mei 1881 te Kerkrade
en aldaar overleden op 22 juni 1979,
Begraven te Eygelshoven op 27 juni
d.o.v.

Wij vroegen ons af of zij haar 98ste
verjaardag nog zou halen, Na een langen
diep godsdienstig leven kwam er toch nog
onverwacht een einde aan het leven van
moeder, Gemakkelijk heeft zij het niet
gehad toen zij afscheid moest nemen
van haar enige zoon, vervolgens van
haar echtgenoot en tot slot van een
dochter waar zij op haar oude dag rust
en vrede vond.

Een missionaris is nooit met lege han-
den bij haar weggegaan, Zij genoot ervan
anderen een plezier te doen, maar daar
hoefde niemand iets van te weten,

Haar fundament was haar geloof, haar
steun het gebed.

Bescheiden zonder ophef ging zij vóór
op de weg naar God. Trouw was zij in de
Kerk, tot zij niet meer kon.

Daarom, zo geloven wij, heeft de dood
geen einde kunnen maken aan dit zorg-
zame leven, maar haar de deur geopend
naar het eeuwig leven bij God.

Heer God, wij zijn U dankbaar voor
haar die ons zo dierbaar was en die zo
lang bij ons mocht blijven,

Wij bidden U, dat zij mag waken over
ons en dat zij onze voorspreekster mag
zijn bij U.

De familie dankt U voor de vele blijken
van deelneming ondervonden tijdens de
ziekte en het overlijden van onze dier-
bare,

De zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 11 augustus a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Joannes
de Doper te Eygelshoven.