



R.

PAX



Bid voor de ziel van Zaliger

## Maria Gertruda Meens

lid van de H. Familie en van de Broederschap van  
den zaligen dood,

echtgenoot van

**Nicolaas Jos. Karel Hub. Schnitzeler**

die geboren te Ruhrdorf (D.) 5 Mei 1884, voorzien  
van de H.H. Sacramenten in den Heer overleed in  
het Ziekenhuis te Heerlen 11 November 1945.

Een brave vrouw gaat in waarde alles te boven; het  
hart van haren man vestigt zich op haar en het ont-  
breekt hem niet aan geluk en zegen. Spr, XXX, 10, 11

Zij was eenvoudig en oprecht, godvruchtig en vroom  
en God, die de eenvoudigen lief heeft, zag met wel-  
gevallen hoe zij niet omzag naar de ijdelheden dezer  
wereld.

Zij was goed voor iedereen en door hare mild-  
dadigheid en hare goede werken, waardoor zij in  
stilte de armen hielp en menig leed verzachtte, heeft  
zij zich een onvergankelijk schat verworven in den  
hemel.

O Maria, gelukkig de mensch die U dient en in U  
zijn vertrouwen stelt, want de deur des hemels staat  
voor hem open. H. Bern.

Dierbare echtgenoot, wees niet bedroefd over mijn  
heengaan, in den hemel leef ik en zal U blijven be-  
minnen en voor U bidden.

Dierbare familie en vrienden, vaartwel en bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.