



In dierbare herinnering aan

# Jeanne Paulssen – Meijers

weduwe van

## Hub Paulssen

Zij werd geboren op 21 oktober 1915 in Limbricht en overleed, gesterkt door de heilige ziekenzalving, op 29 juli 2004 in Heerlen. Op 3 augustus hebben we haar, na een plechtige requiemmis in de H. Drieuldigheidskerk in Rimburch, te rusten gelegd op het kerkhof aldaar.

Na zeven weken van hoop en vrees, en nadat alle medische zorg niet meer mocht baten, is Jeanne Paulssen –Meijers, van ons heengegaan. Haar levensweg gaat in een flits aan ons voorbij. Een lange weg, die niet geheel onverwacht, maar wel sneller dan gedacht, eindigde. Bedroefd om dit verlies, maar ook blij dat haar verder lijden bespaard is gebleven en dankbaar om de vele mooie en goede herinneringen die we aan haar hebben, nemen we afscheid van haar. Ze was een vrouw die hield van het leven, die kon genieten van zovele kleine dingen en die gehard was door het leven zelf. Haar leven begon in Limbricht, waar haar ouders een café-zaal hadden.

Lang heeft ze dat geborgen thuis niet gehad, want toen ze drie jaar was stierf haar moeder. Een gebeurtenis die een blijvend litteken zou veroorzaken in haar leven.

Na haar huwelijk, dat uiteindelijk 55 jaar zou duren, verhuisde ze van Eijgelshoven naar Rimburch, waar ze leefde voor haar gezin. Ze deelde met haar kinderen haar levensvreugde, haar levenswijsheid en gaf hen haar humor mee. Groot was haar stille verdriet dan ook toen haar eigen gezin zwaar werd getroffen, daar ze op gevorderde leeftijd haar man, twee kinderen en een schoondochter moest afgeven aan God.

Ze heeft het beste van zichzelf gegeven aan haar dierbaren, ook al kon ze dat niet altijd goed verwoorden. Lekker koken deed ze graag voor haar familie en haar gastvrijheid werd door iedereen gewaardeerd.

Een brede interesse voor nieuws en actualiteiten, haar betrokkenheid met haar omgeving en haar warme meeleven zullen we missen. We leggen haar te rusten bij haar man en hopen, dat zij nu weer verenigd is met allen van wie zij in dit leven afscheid heeft moeten nemen. We hopen dat ze nu vanuit de hemel voor ons ten beste mag spreken bij God. We bidden dat ze, na een leven van hard werken, eindelijk rust mag vinden bij God.

Mam en oma bedankt voor alles.

De familie dankt u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw blijken van medeleven, die zij bij het overlijden en de uitvaart van u mochten ontvangen. De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 5 september om 10.00 uur in de H. Drieuldigheidskerk in Rimburch.