

In liefde en dankbaarheid gedenken wij

Alois Mennis

echtgenoot van

Sofie Leerssen

Alois werd op 7 augustus 1930 te Keulen geboren. Op 20 december 1999 is hij geheel onverwacht in het ziekenhuis te Heerlen overleden. Op donderdag 23 december hebben we hem na de plechtige uitvaartmis in de H. Drieuldigheidskerk te Rimburch naar zijn laatste rustplaats gedragen op het R.K. kerkhof aldaar.

Er zijn geen woorden te vinden die de diepte van onze verslagenheid kunnen weergeven, nu wij zo onverwacht afscheid moeten nemen van Alois. We beseffen en begrijpen nog niet dat hij niet meer in ons midden is. Alois stond nog volop in het leven, zo levenslustig en opgewekt. Na zijn werkzaam leven in de mijn en later bij de belastingdienst, zat hij nog vol plannen voor de toekomst. Hij genoot van alle kleine en mooie dingen van elke dag. Samen met Sofie heeft hij vele wandelingen gemaakt. Sofie zal de arm om haar heen missen, die Alois altijd zo vertrouwd om haar heen had geslagen. Samen waren ze ruim 40 jaar getrouwd. Een huwelijksjubileum dat afgelopen jaar nog zo vreugdevol gevierd werd. Zijn wens; de foto van het hele gezin, is nog een stille getuige van die blijde gebeurtenis. Een gezin waar hij trots op was. Ook genoot Alois intens van de aanwezigheid van zijn twee kleinkinderen Tessa en Lars. Als zij bij opa en

oma kwamen, dan was het altijd feest. Alois was met recht een verenigingsmens te noemen. In vele Rimburchse verenigingen is hij in zijn leven actief geweest. Ook was Alois actief lid van de Broederschap St. Sebastianus in Bedburg. Carnaval was zijn lust en zijn leven. Als Keulse jongen zat hem dat in het bloed. Keulen en Rimburch waren hem zeer lief. Ook in zijn geloof kwam dat tot uitdrukking. In Keulen voelde hij zich het kind van de Schwartz Mutter Gottes, en in Rimburch voelde hij zich zeer verbonden met de kerkgemeenschap van de H. Drieuldigheidsparochie. Als "hulpkoster" heeft hij zich vaker voor de parochie ingezet. Voor kerstmis was hij thuis altijd in de weer om zijn uitgebreide kerstkribbe op te zetten, want daar was hij trots op. Het kerstkindje heeft hem nu, vlak voor het kerstfeest, bij de hand genomen om hem de schoonheid en pracht van de hemelse kerststal te laten aanschouwen. Moge Alois in het Licht en in de Vrede van het ware Kerstkind Christus, nu voor altijd gelukkig zijn.

Voor al Uw medeleven bij het overlijden van Alois en Uw aanwezigheid in de kerk willen wij U hartelijk bedanken.

Sofie,
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal op zondag 30 januari om 10.00 uur in de H. Drieuldigheidsparochie te Rimburch plaatsvinden.