



JEZUS † MARIA † JOSEPH

Gedenkt in uw gebeden de ziel
van zaliger

Karel Johan Möllenbeck

echtgenoot van

Margaretha Wassen

De betreurde overledene werd geboren te Haldern (Dld.) 8 februari 1880 en overleed na voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden in het ziekenhuis te Heerlen 27 augustus 1963 en werd begraven te Rimbürg 31 augustus d.o.v.

In de dagen zijner sterkte gaf hij zich geheel, als het gold het welzijn der zijnen. God de Heer diende hij in oprechtheid des harten en in volle overtuiging.

Op U o Heer heb ik gehoopt en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden; ontferm U over mij volgens Uw grote barmhartigheid. God riep mij, zoals het den Heer behaagd heeft is het geschied; de naam des Heren zij geprezen.

Mijn geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, van U scheidende vraag ik uwe gebeden en bidt God der rechtvaardige, dat Hij mij spoedig de eeuwige rust moge schenken.

Mijn Jezus Barmhartigheid.