



Dankbare herinnering aan

*Hubertus Morlog*

echtgenoot van

*Clementine Vermeulen*

Hij werd geboren op 19 november 1921 in Heerlen. OP 10 mei 1987 overleed hij in Ubach over Worms. Donderdag 14 mei d.o.v. namen wij afscheid van hem in de parochiekerk van St. Jozef, waarna zijn crematie plaats vond in Heerlen.

Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook gestorven: stil, rustig, onopvallend; maar wel – wat zijn grootste en laatste wens was – thuis, in de hem zo vertrouwde omgeving. Wij kunnen nog niet goed beseffen, welke leegte zijn weggaan uit ons leven zal achterlaten bij ons, zijn vrouw, dochter en schoonzoon, en kleindochter Miriam. We weten hoe zwaar zijn leven is geweest. Gewend om hard te werken voor ons, heeft hij door veel ziektes en talloze operaties een zwaar kruis te dragen gehad. Toch klaagde hij nooit, en hij viel anderen niet lastig met zijn problemen. Toen hij voorgoed invalide werd verklaard, was hij het liefste thuis. En zijn enige ontspanning was dan de muziek waar hij uren naar kon luisteren.

Ook het koken voor zijn vrouw en zijn dierbaren, en voor de kleine kring van goede vrienden, deed hem veel leed vergeten.

Wij hebben bewondering voor hem, zoals hij was. Hij was een voorbeeld voor ons, door de manier waarop hij de zware tegenslagen, die hij keer op keer moest incasseren, zo moedig doorstond. We beseffen maar al te goed, hoe moeilijk hij het vaak heeft gehad. Verdriet, pijn, en ook eenzaamheid waren zijn deel. Hij vocht en vocht, maar gaf zich tenslotte in alle vrede gewonnen; het hoefde niet meer, 't was genoeg. Dit afscheid doet ons pijn, maar we weten dat hij nu rust en vrede heeft gevonden. Hij blijft zó altijd in onze herinnering voortleven.

Graag willen wij u allen van harte bedanken, die zo meeleeften met ons in deze droevige dagen.

C. Morlog – Vermeulen  
Lea, Hub en Miriam.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach op zaterdag 20 juni 1987, om 19.00 uur.