



DEZE VERANDERING IS VAN DE
RECHTERHAND DES HEREN

Ter gedachtenis aan

Anna Barbara Mulders

Echtgenote van

Jozef Hubert Antoon Dominicus Schobben

Zij werd geboren op 21 mei 1902 te Rimburg en overleed in het ziekenhuis te Heerlen op 23 januari 1959, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Als wij bij de dood van onze dierbaren in droefheid achterblijven, staan wij tegelijk tegenover het geheim van Gods grootheid en almacht. De levensduur van de mens bepaalt Hij in Zijn Goddelijke heerschappij. Of de levensjaren van een mens nu groot in aantal zijn of klein, zij zijn voor de mens een genade, die voortkomt uit Zijn Liefde. Gods Liefde, die wij mensen beantwoorden moeten door ons leven, lang of kort, door te brengen in geloof en vertrouwen op Gods goedheid en barmhartigheid — in dankbaarheid voor Zijn Liefde en voor de Verrijzenis van Jezus Christus, omdat wij hierin de zekerheid vinden dat wij elkaar eens bij God zullen weerzien. Gesteund door dit geloof bidden wij:

Wij vragen, Heer, gewaardig U de gemeenschap met Uw heiligen en uitverkorenen te schenken aan de ziel van Uw dienares Anna en laat de eeuwige dauw van Uw Barmhartigheid over haar neerdalen. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Begr.-vereniging Ubach over Worms