



VADER  
IN·UWE  
HANDEN  
BEVEEL·IK  
MIJN  
GEEST

CONSUMMATUM EST

Jezus

Maria

Josef

Barbara

„Het is een heilige en heilzame  
gedachte, voor de overledenen  
te bidden.”



Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger

## **Jan Willem Hubert Mulders**

De dierbare overledene werd geboren te  
Schaesberg den 21 Aug. 1859 en was gehuwd  
met Maria Magdalena Erven, die hem drie  
kinderen schonk een kind en ook zijn echt-  
genote zijn hem reeds in de eeuwigheid  
voorafgegaan. - In zijn ziekte was hij over-  
gegeven aan Gods H. Wil, voorzien van de  
H. Sakramenten, overleed hij in het Zieken  
huis te Heerlen, den 2 Februari 1941.

-----

Geded.

o God, Wien het eigen is barmhartig te zijn  
ontferm U over de ziel van uwen dienaar  
Jan.- Laat uwe heilige engelen ze opne-  
me en naar het hemels vaderland geleiden,  
opdat hij, die in U geloofd en op U gehoopt  
heeft de eeuwige vreugde moge bezitten.  
Door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Hij ruste in vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid.