



MUTTER DER LIEBE, DER
SCHMERZEN UND DER
BARMHERZIGKEIT, BITTE
FÜR UNS.

300 Tage Ablass, jedesmal. Pius X. 1908.

JEZUS! MARIA! JOZEF! GREGORIUS!



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joh. Pet. Herman Jos. Nievelstein

echtgenoot van

Maria Cath. Josepha Pelzer

De dierbare overledene werd geboren te Waubach den 3e Sept. 1883 en overleed onverwacht maar gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk te Nieuwenhagen, den 23e Juli 1928.

De dood komt als een dief in den nacht; daarom zalig de mensch die altijd den rechten weg bewandelt, die den Heer vreest en de bekoring van den booze weerstaat, die het uur van zijn dood altijd voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven; hij zal de kroon van het eeuwige leven verwerven.

De dierbare overledene was een oppassend en vlijtig huisvader, arbeidend voor zijn gezin; drie kleinen gingen hem reeds voor naar den hemel, met de moeder treuren thans nog twee dochtertjes, die zoo plotseling verweesd zijn.

Dierbare echtgenote en kinderen, wilt U echter niet te zeer bedroeven als zij die geen hoop hebben; troost en steunt elkander, leeft in den dienst des Heeren, tot een zalig wederzien en allen blijft voor mij bidden.

ZOET HART VAN JEZUS, WEES MIJN HEIL
(300 d. afl.)

ZOET HART V. MARIA WEES MIJNE TOEVLUCHT
(300 d. afl.)

JOS. FRIJNS, WAUBACH.