



*Hij stierf
ik leef
met hem mee,
tot we weer
zijn vereend.*

Enny.

Ter nagedachtenis aan

Enny van den Oever

*19-5-1926

†21-7-1992

weduwe van

Joseph Sporken

Enny van den Oever had zich haar levensavond heel anders voorgesteld dan deze nu verlopen is. Toen zij deze samen met haar man kon gaan genieten, bleef zij alleen achter. Gedurende het laatste anderhalf jaar werd haar gezondheid gesloopt door een ongeneeslijke ziekte. Toen voor haar duidelijk werd, dat het einde van haar leven gekomen was, heeft zij dit op een moedige wijze aanvaard.

Zij vond kracht en troost in haar geloof, tot uitdrukking komend in het sacrament der ziekenzalving. Zij vond ook bemoediging in het feit dat haar drie kinderen en hun partners de laatste weken van haar leven voortdurend in haar nabijheid waren.

De wijze waarop zij haar leven heeft afgesloten, geeft voor hen die achterblijven een houvast voor hun geloof en vertrouwen dat de overledene nu verenigd is met allen, die haar dierbaar waren.

Geef God, dat zij ruste in vrede.

Namens de familie hartelijk dank voor Uw medeleven.

De zeswekdienst zal gehouden worden op 23 augustus 1992 om 10.45 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Ubach over Worms-Landgraaf.