



Ter dankbare herinnering aan

Mejuffrouw Maria Zitzen

Zij werd 2 juni 1899 geboren te Rimburch en overleed 28 december 1992 in het verzorgingshuis 't Brook te Voerendaal, gesterkt met de genademiddelen van de H. Kerk. Zij werd begraven te Ubachsberg.

De familie dankt u hartelijk voor de blijken van medeleven, welke zij van u bij het overlijden en de begrafenis mocht ondervinden.

Gaarne nodigen wij u uit tot het bijwonen van de zeswekendienst, welke zal plaatsvinden op zondag 14 februari 1993 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Bernardus te Ubachsberg.

Haar leven verliep in alle eenvoud en stilte, maar in dat leefklimaat was zij gelukkig en heeft zij haar levensdoel, de Heer, gevonden en Hem erkend als het einddoel van ons aardse leven.

In haar leven werd de boodschap van het Evangelie bewaarheid: "zalig de eenvoudigen van hart".

Ruim 25 jaar was ze de trouwe hulp en toeverlaat op de kapelanie en pastorie van haar heerbroer. Na diens overlijden in 1953 vond zij een liefdevol tehuis bij haar zus en zwager. Berust heeft zij in de wil van de Heer toen haar gezondheid achteruit ging en zij slecht ter been werd. Ondanks soms hevige pijn bleef zij haar blijmoedig karakter behouden en zag zij steeds weer ook de goede kant van het leven.

In het verzorgingstehuis 't Brook bracht zij haar laatste levensjaren door, zich steeds meer voorbereidend op haar heengaan van hier en haar opgang naar het hiernamaals. Vol dankbaarheid was zij voor de uitstekende verzorging en begeleiding tijdens deze jaren.

Wij zullen haar dankbaar blijven gedenken, want aan haar bewaren wij de mooie herinneringen van een diep gelovig, eenvoudig mens. Voor haar zal gelden de belofte van de Heer: "Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven".